

Was Jona drie dagen levend of dood in de grote vis?

G.K. Verbaan

Graag willen we leren van goede leraren.

De Grootste onder hen is Jezus Zelf. De manier van onderwijsgeven van Jezus, zijn didactiek, is onovertroffen. We gaan dit bekijken naar aanleiding van het feit dat Jezus ons onderwijst in het verkrijgen van geestelijke inzicht.



Vermoedelijk is de zwaarste strijd die Jezus in zijn aardse omwandeling gevoerd heeft, behoudens de strijd in Gethsemane, de ‘woordenstrijd’ welke Hij diverse malen heeft gevoerd met de Farizeeën en Schriftgeleerden, de geestelijke leiders van het volk. Zij kenden het Oude Testament, de Tenach, als geen ander in Israël.

Een van de confrontaties tussen Jezus en de ‘leiders’ gaan we bestuderen:
Eerst wat er voorafging.

- Jezus, Hij gaat op sabbat door de korenvelden en zijn discipelen eten van de aren. Fel commentaar van de Schriftgeleerden en Farizeeën. Jezus keurt het goed, dit aren eten, daar ook de priesters in de tempel gelijkwaardig handelen. (En meer dan de tempel staat voor hen, Jezus, Hij zou de tempel in 3 dagen ‘herbouwen’.)
- Jezus, Hij geneest op sabbat een lichamelijk gehandicapte en onderwijst hen dat een mens ver boven een dier uitgaat. Jezus geeft hier de ‘leiders’ weer een gevoelige les.
- Kort daarna toont Jezus de Schriftgeleerden en Farizeeën dat Hij Degene is die aangekondigd is door de profeten. Hij bewijst het Schriftuurlijk én in het natuurlijke -het zichtbare- door alle zieken te genezen. Er moet over gezwogen worden, de profetieën van Jesaja (die door de ‘leiders’ heel goed bekend en gekend waren) werden vervuld. Jesaja had immers gezegd: Zie Mijn Knecht- Mijn Geest is op Hem- Hij verkondigt het oordeel aan de heidenen-Hij twist niet, schreeuwt niet-niemand zal Zijn stem op de pleinen horen- het geknakte riet niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven.

Voelen we de spanning oplopen in de les die Jezus hier geeft aan de Schriftgeleerden en Farizeeën?

Het wordt nog ‘spannender’.

Men bracht een bezetene die blind en stom was bij Jezus. Jezus genas deze man. Dan gaan de Farizeeën-- **de rode streep** -- over en gaan zondigen tegen de Heilige Geest. En Jezus betiteld hen dan met: “Addergebroed!”

Jezus noemt hen in één adem: “**Een boos en overspelig geslacht.**”

Wat een brutaliteit, arrogantie, onwil ja, zondigen tegen de Heilige Geest door deze ‘geestelijke’ leiders. Jezus noemt hen addergebroed, slangenzaad en kinderen der duisternis. De duivel is hun vader, hun verwekker; vreselijk dit uit Jezus’ mond te moeten horen. Zij hebben dus de brutaliteit om nóg een teken te vragen. Jezus had hen toch alles al laten ‘zien’?

Toch geeft Jezus hen een teken nl. 'Het teken van Jona'.

Schriftlezing: NBG vertaling

³⁸Toen antwoordden Hem enige der Schriftgeleerden en Farizeeën en zeiden: Meester, **wij zouden wel een teken van U willen zien.** ³⁹Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. **⁴⁰Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.** ⁴¹De mannen van Ninevé zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier. ⁴²De koningin van het Zuiden zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen, en zie, meer dan Salomo is hier. Mattheus 12: 38 - 42

Schriftlezing HSV

³⁸Toen antwoordden sommigen van de Schriftgeleerden en Farizeeën: Meester, **wij zouden van U een teken willen zien.** ³⁹Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. **⁴⁰Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.** ⁴¹De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!⁴²De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier! Mattheus 12: 38 - 42

Schriftlezing SV 77

Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeeën, zeggende: Meester! **wij willen van U wel een teken zien.** ³⁹Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, de profeet. **⁴⁰Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.** ⁴¹De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen het veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en ziet, meer dan Jona is hier!⁴²De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht, en het veroordelen; want zij is gekomen van het einde der aarde, om te horen, de wijsheid van Sálomo; en ziet, meer dan Sálomo is hier! Mattheus 12: 38 - 42

Jezus zegt: het teken van Jona, het wonder van Jona was dat hij 3 dagen en nachten in de grote vis verbleef. Hoe was zijn lichamelijke gesteldheid, dood of levend? Jezus zegt tegen de Schriftgeleerden en de Farizeeën:

“**Want zoals Jona** drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, **zo zal de Zoon des mensen** drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.”

Elke gelovige erkend de dood en opstanding van Christus als het fundament van zijn redding en rechtvaardigmaking. Als de Grote JONA 3 dagen in het graf was dan zal de ‘kleine’ Jona ook 3 dagen in het graf, watergraf, zeemansgraf, dodenrijk zijn geweest.

Tot de grondvesten der bergen zank ik neer; **de grendelen der aarde waren voor altoos achter mij**. Toen trokt Gij mijn leven **uit de groeve** omhoog, o, Here, mijn God! Jona 2: 6

Hosea spreekt dezelfde taal:

Ik zal hen verlossen uit de macht van **het graf**. Ik zal hen vrijkopen **uit de dood**. Dood, waar zijn uw pestziekten? **Graf**, waar is uw verderf? Berouw verbergt zich voor Mijn ogen! Hosea 13:14

Zou Ik hen uit de macht van **het dodenrijk** bevrijden, van **de dood** loskopen? **Dood**, waar zijn uw pestziekten, **dodenrijk**, waar is uw verderf? Mijn oog kent geen medelijden. Hosea 13:14

Handelingen 2:24-28 NBG vertaling

God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem (satan) werd vastgehouden. ²⁵Want David zegt van Hem: Ik zag de Here te allen tijde voor mij; want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. ²⁶Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hope, ²⁷omdat Gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen zien. ²⁸Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen; Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht

Handelingen 2:24 Die God opgewekt heeft, *de smarten des doods* ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was, dat Hij **door deze dood** (satan) zou gehouden worden.



En de Here sprak tot de vis en deze spuwde Jona uit op het droge. Jona 2: 10

(Met eerbied gesproken, Jona wandelde niet rustig uit de vis weg, neen hij werd uitgespuugd, onmogelijk dat de vis hem nog langer kon ‘binnenhouden’, Jona lag te zwaar op zijn maag. De kunstenaar heeft dat knap uitgebeeld)

Het was dus een opdracht van God: “Uitspugen!”

De vis kon hem onmogelijk ‘vasthouden’.

Jezus zegt: “Meer dan Jona ben Ik.”

Jezus, de Grote JONA, zal ook 3 dagen en 3 nachten in het dodenrijk verblijven en ook hier zal de heerser over de dood, satan, moeten luisteren naar de Eeuwige. En Jezus stond op uit het graf omdat het **niet mogelijk** was dat Hij door de dood, satan, zou worden vastgehouden.



Ondanks de enorme grote en verzegelde steen voor het graf. Ondanks de bewaking van de Romeinse soldaten. Jezus overwon de dood, halleluja!

Heel opmerkelijk dat God die afschuwelijke, goddeloze, wrede stad Ninevé spaarde op grond van het feit dat zij zich bekeerde. En dit deden op de boodschap, de prediking van een onwillige profeet. Dit is misschien wel een groter wonder dan dat Jona dood zijnde, tot leven gewekt werd, uitgespuugd en 900 km naar Univé moest gaan. De inwoners van Ninevé ‘kregen’ 40 dagen gelegenheid om zich te bekeren. En ze hebben dat gedaan. God was hen genadig ook vanwege de 120.000 kinderen en het vee. De Farizeeën en Schriftgeleerden besloten Jezus te doden, zei bekeerden zich dus niet! Niet 40 dagen, maar na 40 jaren is het vonnis voltrokken omdat men niet naar de profeet, de Zoon van God, de Grote JONA had geluisterd en zich bekeerd. De stad, Jeruzalem werd ondersteboven gekeerd, geen steen is op de andere gebleven. Het heeft één miljoen joodse slachtoffers gekost en niet veel minder Romeinse soldaten.



Hoe groot is het verschil tussen de profeet Jona en de meerdere JONA, Jezus?

- De aanvankelijk onwillige profeet Jona had zich een bijzondere plaats toegeëigend om de ondergang van Ninevé te zien, te ‘genieten’ van het oordeel wat over deze verderfelijke stad zou komen. Maar neen, die een genadige God van hem spaarde deze stad. De Ninevéieten, zij bekeerden zich met hun hele hart van hoog tot laag, de koning zowel al zijn onderdanen.
- De grote Profeet JONA kwam voor Zijn stad, Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Hij zag haar, en Hij weende omdat hij haar verwoesting ‘zag’. Zij wilden zich immers niet bekeren.

Nineve gespaard Jeruzalem verwoest

Lukas 19: 41 – 44

En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar, ⁴²en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen. ⁴³Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen ⁴⁴en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.

Jona dood of levend in de vis?

Voor velen is dit onbekend, dat is jammer, voor anderen onbelangrijk. “Dat maakt niet uit.”, wordt geredeneerd en dat is bedroevend.

Hier wordt door ongeïnteresseerdheid en minachting het machtige werk en de woorden van Jezus gekleineerd. De gevolgtrekking is dan, dat indien Jona niet dood geweest is en tot leven werd geroepen, ook Jezus niet werkelijk dood zou zijn geweest en begraven, Zijn leven gegeven heeft en is opgestaan en leeft! Kan het erger?