

Afkloppen op hout.

G.K. Verbaan 24 januari 2018 Oldebroek

Misschien heb jij het ook weleens gedaan of anderen zien doen, iets ‘**afkloppen op hout**’.

“Gelukkig heb ik nog nooit een hert of zwijn voor mijn auto gehad, maar laat ik het afkloppen...”

Allemaal wel eens mee geconfronteerd met een dergelijke uitspraak.



Wij Nederlanders zijn niet de enigen die dit doen. ‘Knock on wood’, ‘toucher du bois’, ‘tocar madera’, overall ter wereld wordt deze term gebruikt als we ons lot ‘positief’ willen beïnvloeden. Maar waar komt dit gebruik eigenlijk vandaan? Waarom denken we dat het kloppen op hout ons geluk brengt? Wie hout zegt, zegt tegelijkertijd ook bomen. Vandaar dat we eerst gaan ‘bomen’ over de bomen.

Bomen nemen in veel religies een belangrijke plaats in, vaak als symbool van het leven zelf. Vermoedelijk is dit gelegen in het feit dat verschillende bomen zo’n **“Lang leven is**



beschoren.” De boomwortels hebben in deze religies contact met de ‘onderwereld’ en de takken reiken tot in de hemel. De boom wordt dan ook vaak gezien als een verbinder, bemiddelaar tussen goden en mensen. In



Kankantrie boom Suriname

Nepal heb ik de zogeheten heilige bomen gezien die met felle kleuren aan de onderzijde van de stam waren beschilderd en beschermd door een houten of metalen omheining. De kankantrie (boom) wordt door de bosnegers van Suriname in ere gehouden. De bevolking beschouwt de indrukwekkende boom als een verblijfplaats van geesten, mogelijk door het geritsel van de vleermuizen die 's nachts de bloemen bezoeken. De slaven brachten dit bijgeloof over naar Amerika. Nog steeds wordt de boom door de Creolen in Suriname weinig of niet

gekapt zodat men op vele landerijen deze boom ziet staan als een stille getuige van een lang vervlogen bos.

In Afrikaanse mythen wordt de eerste mens uit de boom geboren. Boeddha werd ‘verlicht’ onder een bodhiboom. (Rechts) De sjjiitische moslims kennen een boom die boven de zeven hemelen oprijst, het symbool waarin de mens een gelukzalige toestand bereikt en één wordt met de hoogste werkelijkheid. De zevende hemel is een begrip uit de Koran maar **niet** uit de Bijbel. De Bijbel kent drie hemelen, de derde hemel is de woonplaats van God. In delen van Azië staat



Bodhiboom

soms een boom naast een waterbron met zakdoeken in de takken, opgehangen door onvruchtbare vrouwen in de hoop zwanger te worden, dus leven te ontvangen. De boom wordt vaak gezien als de doorgever van het leven vandaar ook het begrip en de naam stamboom. Ook in de Bijbel komen we bomen tegen zoals bij Jozua 24: 26. Hij richtte een

steen op onder de eikenboom en ook het gesprek van de engel met Gideon was onder ‘de eik’ die bij Ofra staat. Richt. 6: 11.

Er werd vroeger wel gedacht dat in iedere boom een geest woonde. Houthakkers waarschuwden dan eerst de ‘inwonende’ geest zodat deze in een andere boom kon gaan. Soms wilde men de geest in het hout laten om de eigenaar te beschermen, daaruit is de ‘bijgelovige’ gewoonte ontstaan van het ‘afkloppen’ op bij voorkeur blank of onbewerkt hout. Liefst eikenhout. Tegenwoordig zie je zelfs mensen die zeggen absoluut niet bijgelovig te zijn, naar een stuk ongeverfd hout zoeken als er iets afgeklopt dient te worden. "Ik heb nog nooit in een ziekenhuis gelegen... Ho, eerst maar afkloppen". Wie heeft het nooit eerder gehoord? Voor zover het te achterhalen is zien we dit ‘geloof’ al bij de Keltische paganistische godsdienst. We leven dan in de jaren 1800 vóór Christus. Paganisme houdt in dat in alles wat leeft men het goddelijke ziet. Men dacht dat bomen woningen waren van de goden; wanneer er voor een gunst werd gevraagd moest men bijvoorbeeld de stam van de boom aanraken. Als je een gunst gekregen had, moest je op de boom kloppen als een teken van dank.



Red-Wood boom

De hoogste bomen zijn van het soort Red-Wood (115,56 m. is de grootste). De dikste boom heeft een omtrek van 36,2 m. Geschatte leeftijd zou ongeveer 4500 jaar moeten zijn, wie weet? Deze bomen begonnen te groeien in Salomo's tijd. De eerste boom genoemd in de Bijbel is de **Boom des Levens** die in het midden van de Hof stond. Gen. 2: 9.

Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad.

De boom die direct daarnaast stond was de **Boom der kennis van goed en kwaad**. Een teken dat bij God het leven centraal staat. De indruk wordt gewekt dat er van beiden maar één exemplaar aanwezig was. (Zien we de verdraaiing van Gods Woord door de duisternis?) Het is toch opmerkelijk dat, zoals uit het voorgaande blijkt, de heidense religies ook deze verbinding leggen van een boom met het leven, de duivel is een knap kopiist. Het woord duivel is afgeleid van het Griekse woord diábolos, wat vertaald kan worden met: de omkeerder.

Veel de religies offerden in de oudheid, maar ook nu nog, onder bomen. Volgens geschiedenisbronnen heeft Bonifatius de zogenaamde Donar-eik omgehakt. Doordat de goden daar niet op reageerden zouden velen zich tot het christendom hebben bekeerd. Ook hier weer een boom met geestelijke c.q. religieuze impact. In onze tijd wordt er met bomen ‘gesproken’ zoals bekend is van prinses Irene, de zus van prinses Beatrix. De bomen spréken niet alleen tot haar, zij spreekt ook met hen. Letterlijk:

“Ik vraag de grote rode beuk om mij heen te komen staan omdat ik mij in mijn veranderingen een beetje kwetsbaar voel.” Zo praat ze ook met een acacia, die haar opdraagt iemand te vergeven, en biecht zij bij de dolfijnen. *“Het is zo anders nu, nu ik dichterbij jullie ben, lieve bomen, lieve*



bloemen, wolken, zon, broeder wind, zuster water.” De protestantse prinses Irene, die zich in 1963 tot het katholicisme bekeerde en een jaar later elke aanspraak op de Oranje-troon liet varen heeft laten weten gecremeerd te willen worden. Zij heeft bepaald dat haar as in Afrika, over haar privé reservaat van 5000 hectare, uitgestrooid wordt!

Van de boom der kennis van goed en kwaad, mocht op Goddelijk bevel, niet gegeten worden. Na deze overtreding spreekt God de volgende woorden: Gen. 3: 22

“En de Here God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.”

Na de zondeval komen we deze bomen niet meer tegen in de Bijbel althans niet eerder dan in Openb. 22:1+2

“En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. ²Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.”

Ezechiël mag een profetie doorgeven aangaande de toekomst over vruchtbomen die opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. Ez. 47

Gods Woord **begint** met de Boom des levens en **eindigt** ermee. Deze Boom staat symbool voor Jezus Christus die als Enige het Leven kan geven. Sterker nog **Het Leven is**.

Bomen spelen een prominente typologische rol in de Bijbel. Psalm 1: 3 begint er mee.

Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt;— al hij onderneemt, gelukt.

Het gaat in deze Psalm over een man/vrouw die **niet-** wandelt- staat- noch zit, **bij de goddelozen**. Hij/zij is de man/vrouw die de wet bestudeerd bij dag en nacht.....

Wie moet dat in werkelijkheid anders zijn dan Jezus Christus? Bij Hem gelukt alles.

Jesaja mag profeteren, dat de omgehakte **stamboom** van het huis van David zal gaan uitlopen. Een nieuwe scheut zal laten gaan groeien.

En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Jes. 11:1

Jeremia spreekt ook over een boom die vrucht draagt: Jer. 17: 7 en 8

Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; ⁸hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

Water is in het Midden-Oosten een schaars product maar wel van levensbelang. Een boom kan alleen groeien en vrucht dragen wanneer hij water krijgt. Diepwortelen is belangrijk zodat ook in tijden van droogte, het uitblijven van regen, groen blijft en vrucht blijft dragen. Het is bekend dat palmbomen hun wortels wel 30 m diep door steenachtige aarde kunnen

laten groeien. Daardoor zijn ze dan ook niet afhankelijk van een regenbuitje. Voor ons de les geworteld te blijven in het Woord zodat wij in moeilijke tijden vrucht blijven leveren.

Vrucht dragen is geen voorwaarden voor nieuw leven, maar juist een gevolg hiervan.



Nebukadnes

Dat het leven van een mensenkind ook als een boom wordt voorgesteld zien we in de geschiedenis van koning Nebukadnessar. Deze koning kreeg een verontrustende droom, zijn waarzeggers en bezweerders konden deze droom niet verklaren alleen Daniël.

Koning Nebukadnessar een enorme boom, voorstellende, krijgt te verstaan dat de boom gekapt zal gaan worden alleen de wortelstomp zou blijven staan, omsloten door een band van koper en ijzer. De koning

bekeert zich niet en na een jaar wordt hij gestraft vanwege zijn hoogmoed en wordt door waanzin getroffen. Hij leeft zeven jaar in een situatie op dierlijk niveau en eet gras. Na bekering krijgt hij, Nebukadnessar, zijn koninklijke roem en majesteit weer terug en erkent de God van Daniel als de Allerhoogste.



De Boom van het Leven noemt men in het Hebr. (Ets Chajiem), dezelfde naam voor de stokken (handgrepen) van de Thorarollen. En inderdaad, juist in de Thora is - **Het Leven** - te ontdekken.

Johannes de Doper waarschuwt de Farizeeën en de Sadduceeën om te **beantwoorden** aan de bekering juiste vruchten te dragen. Matth. 3:10 **Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom (een mens) dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.**



Ook worden bomen voorgesteld als volken (leven) zoals in Lukas 21: 29.

“En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op alle bomen.”

De vijgenboom het symbool van het volk Israël (**alle bomen** slaat dus op de overige volken)

De vervloeking van de vijgeboom is een overbekende geschiedenis. Ook hier wordt Israël voorgesteld als een vijgenboom die vanwege het niet-vrucht dragen gestraft wordt... (In het jaar 70 ná Chr. is dit ook werkelijk gebeurd.) Dat geldt ook voor ons wanneer wij geen vrucht dragen.

Des morgens vroeg, bij zijn terugkeer naar de stad, Hij hongerig. ¹⁹En daar Hij een vijgeboom aan de weg zag staan, ging Hij erheen, doch Hij vond niets daaraan, dan alleen bladeren. En Hij zeide tot hem: Nooit groeie aan u enige vrucht meer, in eeuwigheid! En terstond verdorde de vijgeboom. ²⁰En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden: Hoe is de vijgeboom zo terstond verdord?

De boom des levens zien we al in het Paradijs en ook in het laatste hoofdstuk van het boek Openbaring. De vloek uit Genesis 3 wordt opgeheven. Aardse, menselijke begrippen worden gebruikt om het onvoorstelbare, het Goddelijke, aan te duiden. Het geldt hier ook weer als een **teken van leven** maar nu met een Hoofdletter... **LEVEN... EEUWIG LEVEN.**

Zo ook het begrip dat de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken - genezing kan worden opgevat als - instandhouding van de gezondheid.

In de toekomstige wereld zal er immers geen ziekte meer zijn.

Spreekwoorden en gezegden worden in ons taalgebruik ook wel *volkswijsheden* genoemd. We zien soms wel overeenkomsten met het boek Prediker en Spreuken maar dat zijn Goddelijke *wijsheden*.



Enkele spreekwoorden of volkswijsheden over bomen zijn:
 Aan de vruchten kent men de boom.....Als een boom zonder bladeren.....Men moet de boom buigen als hij jong is.....De boom van wraak draagt geen vruchten.....De appel valt niet ver van de boom..... Hij is omgedraaid als een blad aan de boom.....Men moet geen oude bomen verplaatsen.....Een dood paard aan de boom binden..... Zoals de boom valt, blijft hij liggen....Het is boter tot de boom.....Spreeuwen willen wel kersen eten, maar geen bomenplanten. Bomen ontmoeten elkaar niet, mensen wel.....Door de bomen het bos niet meer zien.....Hij kan de boom in.....Steek je hand niet tussen de schors en de boom.....Een boom van een vent.....De kat uit de boom kijken....

Een boom opzetten om - bijvoorbeeld - de duistere kant door te geven over het **“AFKLOPPEN”**. Zodat degenen die zich daarmee bezig hielden zullen zeggen: “Vanaf nu kan men met het afkloppen door mij, wel vergeten en ook andere zal ik aanraden aan te kloppen bij de Boom des Levens, Jezus Christus.

Vermoedelijk zal de lezer van deze paar bladzijden ook wel de boom genaamd –Terebint- in de Bijbel tegengekomen zijn daarom geef ik u graag enige informatie over deze boom:

- de wetenschappelijke naam: " **PISTACIA ATLANTICA** ".
- een laagstammige boom met lage warrige zijtakken.
- familie van deze boom leveren de bekende pistache noten op.
- de oudste bomen die we in de Negev woestijn of in Galilea vinden. Bedoeïenen maken hun tijdelijke woning onder deze boom.
- Terebinten dienen vaak als plaatsen van erediensten en begraafplaatsen voor aanzienlijke personen.
- Bijbelse naam voor de boom is "ELAH" afgeleid van Hebr. voor "GOD" geassocieerd met kracht en standvastigheid.
- God verschijnt aan Abraham bij de Terebinten, (Gen.18:1) bekend is het "dal der Terebinten" waar David strijdt met Goliath (1Sam.17) met GOD aan zijn zijde. ‘EL’ bet. God 1 Sam 17

Bethel Hebreeuws het betekent `huis van God`.



Terebint