

Uitnodiging



Israël-lezingen o.l.v.
ds. J. den Admirant



Op de woensdagavonden 27 oktober, en 24 november worden te Doornspijk de Israëlstudies voortgezet en weer verzorgd door ds. J. den Admirant uit Hoogeveen.

Hoofdthema:

“Welke lessen kunnen wij leren uit de verre geschiedenis van Israël, maar ook uit de nabije, ons ter waarschuwing.”

Z.O.Z.

Na de al vele gegeven Israëlstudies door ds. J. den Admirant zijn we verheugd dat mede door de groeiende belangstelling hij dit onderwijs blijft voortzetten. Het zou aanbeveling verdienen om het door hem geschreven boek te lezen: “De Herder en de tempel” te bestellen via onderstaande website of telefonisch.

Het motief tot de keuze van de thema's?

Wij kunnen Israël en ook ons eigen volk alleen tot zegen zijn, als wij ons laten gezegen door Gods Woord. Wij hopen de komende avonden meer tijd te besteden aan gebed voor Israël.

Hoofdthema:

“Welke lessen kunnen wij leren uit de verre geschiedenis van Israël, maar ook uit de nabije, ons ter waarschuwing?”

1^e studie: woensdag 27 oktober 2021

Thema: “De boodschap van Wurmbrand's 'Joden Onderweg' voor nú.”

De profetische boodschap van Gods Woord openleggen is heerlijk, uitermate dringend en broodnodig. Maar soms zegt een leven dat bol staat van Gods Liefde en een klinkend getuigenis is van Jezus meer. Richard Wurmbrand bracht veertien jaar door in de gevangenis in Roemenië, tientallen jaren geleden. Zijn getuigenis is in onze taal in boeken bekend geworden. Misschien minder bekend is dat hij een (atheïstische) Jood was die na een lange zoektocht Jezus vond. Zijn boek ‘Joden Onderweg’ is een juweel. Te rijk maar ook te schokkend om er niet enkele dingen uit door te geven.

.2^e studie: woensdag 24 november 2021

Thema:

“Psalm 119 in het licht van Chanoeka”

Chanoeka is niet een gezellig lichtje feest met leuke cadeautjes. Het ontstaan van het feest had een dieptreurige achtergrond, met bloed doordrenkt. Helaas herhaalt zich vandaag in Nederland op grote schaal wat toen door een modern-Joodse stroming in gang werd gezet. De enorme spanning waaronder wetsgetrouwe Joden destijds met gevaar voor hun leven aan Gods geboden en beloften vasthielden weerspiegelt zich in psalm 119. Te belangrijk om de bittere ernst en hoogste vreugde van deze psalm niet te proeven.

U bent (weer) van harte welkom namens de Evangeliegemeente “Oase” Oude kerkweg 88 Doornspijk. Aanvang: 20.00 u. Zaal open en koffie 19.30 u. Er wordt een collecte gehouden. Info? www.jandenadmirant.nl 0528-220993
G.K.Verbaan. 0525-651088